

Extra bijeenkomst van de Stichting Vrienden PCOB Maassluis op donderdag 18 december 2025

Nadat we met een 50tal leden op 25 september op bezoek waren geweest bij de monniken in de Abdij van Egmond-Binnen had Leo Fijen voor ons een vervolg voor de bezoekers uit Maassluis.

Op genoemde middag zou Leo naar Maassluis komen om ons het kerstverhaal uit te leggen aan de hand van de verschillende facetten rondom de kerstgeschiedenis. Er bleek heel veel belangstelling te zijn voor deze bijeenkomst. Al snel hadden we 55 luisteraars uit Maassluis e.o. op de lijst voor Het Witte Kerkje staan.

Het programma voor de middag hebben we in tijdblokken verdeeld, er was ruimte voor kop koffie of thee, gevolgd door het verhaal van Leo over enkele facetten rondom het kerstverhaal. Na dit hoogtepunt konden de aanwezigen met elkaar wat drinken. De middag werd afgesloten met een heerlijke kom erwtensoep, gevolgd door een cornetto.

Op ons verzoek heeft Leo zelf een inhoudelijk verslag geschreven over deze bijzondere middag. Bij het doorlezen van dit verslag gaat het verhaal weer leven.

Verslag van 18 december door Leo Fijen

In het Witte Kerkje van Maassluis was het op 18 december een volle bak, met veel trouwe leden van PCOB Maassluis, maar ook bevriende relaties uit andere plaatsen in de regio die graag naar het verhaal van Leo Fijen wilden luisteren. Dat stond een week voor Kerstmis natuurlijk in het teken van de kerststal die niet alleen maar recht doet aan het verhaal uit de Bijbel, maar ook over het leven van ons allemaal gaat. Want in iedere vrouw schuilt een Maria die soms niet begrijpt wat er in haar leven gebeurt en toch gehoorzaam is aan de stem van de engel: Mij geschiede naar uw Woord. Dat gaat niet alleen over de moeder van kindje Jezus maar over alle vrouwen, ook zij die nooit moeder zijn geworden. Want iedere vrouw heeft een moederlijke rol: voor je eigen kinderen, maar ook voor kinderen die aan je zorg worden toevertrouwd, als docent, als begeleider, als tante en als vrijwilliger. En altijd komen er dan momenten dat je als vrouw luistert naar de diepste stem in jezelf en beschikbaar blijft voor hen die een beroep op je doen.

Voor Jozef was dat nog moeilijker. Geen woord is er van hem bekend, maar stilzwijgend kun je ook je weg aanvaarden. Noem het gelatenheid, we zouden als mannen allemaal meer van Jozef moeten hebben: om gelaten te aanvaarden wat er op onze weg komt, ook als we de schijn tegen hebben, ook als we belastend worden, als we beproefd worden. Jozef leert alle mannen dat je dan toch kunt luisteren naar de stem van de engel en naar de stem van God om trouw te zijn aan je naaste en je partner. De hele omgeving spreekt misschien wel schande, maar de Jozef in ons als mannen blijft trouw, zonder een boos woord te spreken. Dat heet gelatenheid. Daar zouden we vaker gebruik van moeten maken in het oververhitte Nederland. En we zouden wat vaker in onze spiegel moeten kijken: in ieder hart is het vaak een rommeltje of een chaos, met de schaduw van het verleden, de ruzie in de familie, het gedoe in je eigen gezin. En toch wil Jezus Christus geboren worden in de stal van jouw hart. Leg er dan maar wat stro in, net als in de kribbe of de voederbak, want met dat stro word je zelf wat milder en zachter en kan kindje Jezus geboren worden in je hart. Let dan wel op de ster, want die straalt vandaag de dag zeker ook voor jou, voor ieder van ons. Vraag je dat eens af: wie is jouw ster in het leven? Het zoveelste tv-

programma of het kindje in de kribbe dat een nieuw begin voor ons wil zijn. Tenslotte, Franciscus van Assisi maakte de eerste levende kerststal, meer dan 800 jaar geleden. Hij was kreupel en bijna blind en zou korte tijd later overlijden. Toch gaf hij ons iets dat over de hele wereld betekenis zou krijgen, de kerststal. Zo is het ook met ieder van ons, op oudere leeftijd: als je niets meer kunt en als je het gevoel hebt dat de dood niet ver weg is, dan kun je toch van betekenis zijn in de wereld om je heen. Vergeet dat nooit, ook als ouderen van deze tijd kun je van grote betekenis zijn, voor je familie, voor de buurt, voor je kerk, voor de PCOB in Maassluis.

Naar aanleiding van dit verhaal van de kerststal wat Leo Fijen ons deze middag vertelde, kunnen we nog veel leren. We hopen dat Leo nog vaker langs wil komen om ons zijn troostende en hoopvolle verhalen te schenken. Ook voor dit lopende jaar 2026 wensen we een ieder veel zegen, ook namens Leo Fijen!

Nan van der Vlist